



AFAÇAN

KÜLTÜR - SANAT - EDEBİYAT

KİTAPLAR

Kitaplar, uzun veya kısa yazılmıştır. Yaşanmış ya da yaşanacak olayları kapsayan geniş içerikli yazıların tümünün birleşmesiyle oluşur.

En kapsamlı, en güzel, en anlaşılabilir ve herkese hitap eden Yüce Allah'ın gönderdiği Cebrail'in vahiy yoluyla Sevgili Peygamberimize ilettiği Kutsal Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim kitapların en güzeli ve kainatta bulunan her canlı için büyük bir nimettir. Kur'an-ı Kerim'i iyi okumalı, mealini okuyup anlamalı, Allah'ın yarattığı her şeyin kıymetini bilmeli ve bizim için ne kadar büyük fırsat olduğunu anlamalıyız.

Kıymetli kitaplarımız, yalnız olan insanları, o sıkılmış, bitkin, hayatından bezmiş o daracık yaşamlarından çekip alır. Onları güzel, her saniyesinin değerini bilen, Allah yolunda çalışan, canını veren, hayata geniş açılardan bakan insanlara dönüştürür. Bu da Türkiye için hayırlı evlatlara vesile olur. Türkiye'yi yükseltmek için çabalayıp uğraşan insanlarla dolar, taşar.



Erhan ÖZKAN

İşimiz kitap okumayı sevdirmek ve insanları ellerinden düşmeyen telefonlardan, tabletlerden biraz olsun kurtarmak, toplumda girişken insanların yok olmasına neden olan kitle iletişim araçlarının zararlarından korumaktır.

Kitap okumayı sevelim, bilgimizi zenginleştirelim, aklımızı kullanalım. Ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olalım.

Zehra ÇAKIRGÖZ

EVREN

Dünya dönüyordu,
Onlar inkar etse de.
Gök adamız Samanyolu,
Bir çok kişi bilmese de.

Uydumuzdur Ay,
Şekilden şekle girer,
Bazen hilal bazen dolunay.
Ayı'mız iyi ki var.

Bir çok takımyıldızı,
Orion, Büyük Ayı, Avcı.
Ayrılmazlar birbirinden,
Gökyüzünün baş tacı.

Vardır bir çok gökada .
Samanyolu, Sombrero, Andromeda.
Bizim gezegenimiz Dünya,
Samanyolu Avcı Kolunda.

Ne gariptir gezegenler,
Güneş'in etrafında dönerler.
En gözdeleri şunlardır,
Dünya ,Satürn,Jüpiter...

Mehet Ali ORUC

DİL BİLİNCİ

Dilimiz gittikçe kirleniyor. İngilizceden Almandan Portekizceden Fransızcadan olan kelimeler Türkçemizi sarıyor. Tabelalarda, sokaklarda, marketlerde... Hatta giysi markaları bile yabancı dil. Bazen sokakta gezdiğimde burası Türkiye mi diye içimden geçiriyorum. Öğretmenimiz bize proje ödevi verdi. Konusu yabancı dilleri araştırmak. Önce zor diye içimden geçirdim ama sokağa çıktığımda hiç zor olmayacağını düşündüm. Şu kelimelere bakın Allah aşkına : “ Doritos, Today, Povi, Caramio, Krispi, Twister, Maximus, Gong, Browni, Wanted, Hobby, Lays, Çokomik, Kremini, Cheetos, Coca Cola, LC Waikiki, De Facto” ve daha bir çok şey. Bunların hepsi çok ama çok kötü. Bu yabancı dil istilasında çok ciddi bir dil bilinci ile dilimizi korumalıyız. Türkçemizin korunması için ayrıca Türkçeyi koruma kanunu çıkarmalıyız. Aksi takdirde dilimiz gittikçe yozlaşacak. Böyle giderse Afrikalılar gibi ana dilimizi unutma tehlikesi ile karşı karşıya kalırız. Dilimizi unutursak; örf, adet, gelenek-görenek, din, dil, milli kültür diye bir şey kalmaz.

Sanem TAŞKİT



SON MEKTUP

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. Yıldönümü anısına çevrilen film, pilotlarımızın bu savaştaki üstün fedakârlıklarını ön plana çıkarmış.

Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı Osmanlı'nın ilk pilotlarından genç bir subaydır. Eşi küçük kızının doğumunda vefat etmiştir.

Ben buna çok üzüldüm. Şubat 1915'te İngilizler donanma ile saldırıya başlayınca Salih Ekrem de kızını annesine emanet ederek İstanbul'dan ayrılır. İlk uçaklarımızdan biri olan tayyaresi ile Çanakkale'ye yola çıkar. Ben uçakları sevdiğimden bu uçağa karşı ayrı bir ilgi duydum. Hava keşfi yaptığı günlerden birinde, Nihal isminde genç bir hemşireyle tanışır. İlerleyen günlerde Salih Yüzbaşı ile Nihal Hemşire arasında duygusal bir yakınlık başlar. Nihal İstanbul'a gidince mektuplarda dile getirilen büyük bir sevdaya dönüşecektir bu yakınlık. Yüzbaşı Salih Ekrem, Nihal Hemşire aracılığıyla küçük kızına bir mektup yollar fakat annesi vefat ettiği için adres değişikliğinden dolayı bu mektup kıza ulaşmaz.

Bir hava çarpışmasında şehit olan Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem'in bu son mektubunu Nihal Hemşire aziz bir emanet olarak kızına ulaştırmak ümidiyle yıllarca saklar. Nihayet bir gün küçük kızın izini bulur. Küçük kız büyümüş evlenmiştir, 14 yaşlarında bir oğlu vardır. Eşi ve oğluyla Nihal Hemşire'yi ziyaret ederler. Bu duygusal buluşma esnasında yıllar önce yazılan son mektup sahibini bulur.

Aşağı Çavundur Ortaokulu Öğrencileri olarak gittiğimiz bu filmi çok beğendim. Bütün Türk Milleti'ne gönülden tavsiye ederim. Çanakkale Zaferi'mizi anlatan daha nice filmler çekilmesi dileğiyle...

Mehmet Ali ORUC

BEBEKLERİN KOKUSU

Bebekler aileye gelen onları aydınlatan bir gün ışığıdır. Onlar gelince insanda merhamet, sevgi, onları koklama, yanaklarını sıkma duygularını tetikliyor. En güzel örnek annelerdir. Onu bir an kucağından indirmiyor, bir şey olacak diye ödü kopuyor. Şefkatli kollarını ona açıyor, sarıp sarmalıyordu. Benim kardeşim doğduğunda onu kucağıma aldım.

Çok dikkatli tutuyordum. Onu kokladım, öptüm yani o duyguyu tattım. Gülmeyen bir insan bile onun güldüğünü gördüğünde kalbi çarpar ve karşılık olarak da ona güler. Yani insanlığa, aileye mutluluk getirir. Anneler onun attığı ilk adım, söylediği ilk söz, sarılması, kucaklaması anne için, iyi ki anne olmuşum, iyi ki hayatta varım, iyi ki o oldu, o benim dünyam, o benim mutluluğum, o benim her şeyim cümlelerini tekrar tekrar söylemesine neden olur. Bebeğin ağabeyi ya da ablası varsa kesin bir kıskanma durumu vardır. Annem daha ilgili daha sevgili davranıyor der ve çocuğu kıskanır. Bence kıskanmak çok saçma anne zaten çocuklarına eşit değer vereceğini biliyordur. Eminim ki öyle de yapıyordur. Sözün kısası bebekler her haliyle bize kendilerini sevdireyorlar. Onlar hayatımızın gün ışığı oldukları gibi bizi aydınlatırlar.

Zehra ÇAKIRGÖZ

GÜL KOKULU

571 'de doğdu Mekke'de
Ondan adaletlisi yoktu evrende
Allah'ın emirlerini iletirdi bilmeyene
Putlara tapmayın derdi müşriklere

Beddua hiç etmezdi
Harama asla el uzatmazdı
Yalan nedir bilmezdi
Abdestsiz hiçbir yere gitmezdi

Kokusu cennet kokusuydu
Yüzü bembeyaz nurluydu
Sırtındaki mühür peygamberliğini gösteriyordu
Doğru yolu görelim diye sesleniyordu

Allah'ın birliğini tüm dünyaya duyurdu
Allah'a layık bir kul olmayı buyurdu
En zor durumlarda bile dimdik durdu
Medine 'de gözlerini yumdu

Caner KUVVET

SU VE HAYAT

Su en değerli kaynağımızdır. Eğer suyun kaynağı kesilirse dünyada canlılığa dair hiçbir şey kalmaz. Su başta olmak üzere insanlar hayvanlar ve bitkiler kullanır. Su olmazsa hayat olmaz. Dünya'nın bile üçte ikisi suyla kaplıdır. Düşünsene Dünya'da su kalmayınca her tarafın kuruyacağını düşünmeye bile dayanılmıyor. Su nerdeyse her yerde kullanılıyor. Özellikle canlıların hayatını sürdürmesinde kullanılır. Ama su kaynakları kirlenmesi ve yok olmasında insanların çok büyük rolü vardır. Çünkü insanlar suyu bilinçsizce kirleterek hayvanların ve bitkilerin kirlenmiş suyu kullanmasına neden oluyorlar. Nehirlerde ve okyanuslarda bulunan balıkların ve diğer suda yaşayan canlı türlerinin ve hayatlarının ne kadar önemli olduğunun farkında değil insanlar. Bu sebepler de bütün canlı varlıkların hayatının ve türünün yok olmasına neden oluyorlar. Su insanların hayatında önemli olduğu kadar diğer canlıların hayatında da çok önemlidir. Bu yüzden insanların bilinçsizce suları kirletmelerine bir çözüm yolu bulunması gerek. Bu nedenle insanların diğer canlıların yaşam kaynağına zarar vermemesi gerek.

İrem TANIS

ÇEVRENİ KORU

Çevreyi korumak her insanın görevi ve sorumluluğudur. Ama herkes bu görevini yerine getirmiyor. Çevresini korumak yerine kirletiyor. Çevresine sahip çıkmıyor.

Sizlere, yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Sizlere belki bir örnek davranış olur. Bir Pazar sabahı erkenden kalktık, mutlulukla yola çıktık. Neden mi mutluyduk? Bir senedir gitmediğimiz yaylamıza gidiyorduk. Ama mutluluğumuz fazla sürmedi. Yaylaya vardığımızda her yeri çöp içinde yüzüyor bulduk. Bayağı da kötü kokuyordu. Babam çok üzüldü. "Yaylamı yeterince koruyamadım." dedi. Ama babam üzülmede haklıydı. Çöpten adım atacak yer yoktu neredeyse.

Babam bir anda ayaklandı. Eline bir poşet aldı, çöpleri toplamaya başladı. Tabi biz de boş durmadık. Birer poşet aldık. Çöpleri toplamaya başladık. Elbette zor ve tiksindirici bir işti. Ama el birliğiyle bir saatte bitirdik. Babam o çöpleri uygun bir yerde yaktı. Babam bu işin sonunda çok mutlu olmuştu. O gün çok gurur duydum onunla. Örnek davranışı beni çok etkilemişti. Bize şöyle öğüt verdi:

-Bakın yavrularım, siz, siz olun çevrenizi kirletmeyin. Bakın yaylamızın haline... Nasıl da kötüydü. Bu çevre koruması sadece bizim yaylayla sınırlı değil. Her yer bizim toprağımız, onu şefkatle koruyun, dedi.

Bu olaydan ibret almak gerekirse çevre kirliliği birçok insanı etkiliyor. Bu yüzden çevremizi kirletmeyelim, sevelim, koruyalım.

Saheste GEYİK

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Bu vatani düşmana vermemek için kendilerini siper ettiler
Ülkemize bir şey olmasın, o bizim namusumuz dediler
Kanlarının son damlasına kadar savaşıcaklarına ant içtiler
Bütün zorlukların üstesinden geldiler

Çanakkale için nice şiirler, destanlar yazıldı
O yiğitler için ne bir çukur ne de bir mezar kazıldı
Kefensiz bir şekilde elinde silahlarla bırakıldı
Bu ülke nice zorluklarla kazanıldı

Mermileri yoktu, süngülerini takıp saldırdılar
Düşmanları tek tek ortadan kaldırdılar
Ne bir zorluğa ne de düşmana aldıldılar
Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladılar

Koca yürekli Yahya Çavuş düşmanla nasıl da vuruştı
Kırk arkadaşıyla birlikte sırt sırta silah tutuştı
Mermiler vınlayarak havada uçtu
Ne babası çocuğuyla ne de çocuğu babasıyla buluştu

Nasıl da kaldırdı o 276 kiloluk mermiyi
Kabul etmek istemiyordu yenilgiyi
Gemiye batırarak kazandı galibiyeti
Canları pahasına kazandılar bu ülkeyi

Şehadet şerbetini içip en yüksek mertebeye ulaştılar
Hiçbir korku olmaksızın savaştılar
Bizi bu ülkeye yaraşır bir şekilde savundular
Tek kelimeyle emsalsiz kahramandılar

Caner KUVVET

SİNEK İLE ÖRÜMCEK

Çok eski zamanlarda bir sinek ile örümcek yaşamış. Bunlar komşuymuş. Sinek her gün nispet yaparak, örümceğin önünden uçup çok uzaklara gidermiş. Yine bir gün sinek yuvasından çıkmış, uçmuş. Örümcek sineğe seslenmiş:

-Neden sen beni hep küçük görüyorsun? Her sabah bir selam bile vermeden uçup gidiyorsun.

-Hıh, sana mı selam vereceğim. Daha neler... Bir kendine bak bir de bana. Sen yerlerde dolanan oraya buraya tırmanıp ağ ören örümceğin tekisin. Ben ise göklerde uçan özgür bir sineğim. İstedğim yere uçabilirim. Kimse özgürlüğümü kısıtlayamaz. Bundan sonra benim ne kadar asil olduğumu bilerek konuş benimle...

Sinek hızla uçarak oradan uzaklaşmış. Örümcekse kırgın ve üzgün bir şekilde evine dönmüş. Sineğe kızmamış da değil. Ama ondan önce düşünmesi gereken daha önemli şeyler varmış. Tam 3 aydır bir şey yememiş. Dışarı çıkmış ve ağ örmeye başlamış. Örebildiği her yere ağ örmüş ve geri çekilmiş. Akşam sinek evine dönerken görmeden örümceğin ağına düşmüş. Bunu gören örümcek koşarak ağına tırmanmış. Ağına düşenin sinek olduğunu görünce sineğe gülerek:

-Hani sen uçardın? Gelip benim ağlarıma düşmüşsün, diyerek afiyetle sineği yemiş.

Sadece kendimizin üstün özelliği olduğunu düşünmemeliyiz. Herkesin kendine ait bir becerisi vardır.

Fatma KÖSE

KARAGÖZ 2015

HACİVAT – Ah Karagözüm ah, vay benim halime.
KARAGÖZ – Hayırdır Hacı Cavcav?
HACİVAT – Hiç sorma, kızım sınavdan 45 aldı, ah ahh ahhh!
KARAGÖZ – Hah haaa! Senin kızın mı? İnanmam. İnanmam dedim de karnım acıktı, şurada imam bayıldı olsa ne yenir.
HACİVAT – Ne imam bayıldı, ben bayıldım ben.



KARAGÖZ – Senin kız nasıl aldı bu puanı, şaştım kaldım dedim de şurada bir imam bayıldı olsa ne yenir. Ağzımın suyu aktı şurada bir mendil olacaktı.
HACİVAT – Ama ben biliyorum niye tembelleştiğini.
KARAGÖZ – Neden ?
HACİVAT – Okuldan gelir gelmez cep telefonuyla arkadaşlarıyla mesajlaşıyor. O bittikten sonra bilgisayarın başına çörekleniyor. Şu pencere senin bu pencere benim. Dolam dolam dolaşiyor kördüğüm oluyor.
KARAGÖZ – Seninki yine iyi, benimki sabaha kadar mesajlaşıyor.
HACİVAT – Kimle mesajlaşıyor?
KARAGÖZ – İnternette koca buldu.
HACİVAT – Ahhh görüyor musun terbiyesizi. Peki sen internete girdin mi?
KARAGÖZ – Bir kere girdim, insanlar küçük kutudan kafalarını kaldırmıyor. Hiçbiri beni görmedi bile.
HACİVAT – Sen internet kafeye girmişsin Karagözüm. İnternette hiç pencere açtın mı?
KARAGÖZ – Açtım açtım, içerisi çok havasızdı. Hatta dur burada da açayım. Zaten havasız kalmış burası.
HACİVAT – Dur, ben onu demedim. Bilgisayardan pencere açtın mı?
KARAGÖZ – Yok açmadım. Bilgisayarda pencere de görmedim kapı da.
HACİVAT – Off Karagözüm off. Gel beraber açalım, bilgi edinir, oyun oynar eğleniriz.
KARAGÖZ – Tamam Hacivat.
HACİVAT – Şimdi ilk başta şu düğmeye bas.
KARAGÖZ – Bastım.
HACİVAT – Eee, hani basmıştın ışık yanmadı.
KARAGÖZ – Bastım, bak bir daha basayım, işte.
HACİVAT – Ben gömleğinin düğmesini demiyorum Karagözüm, bilgisayarın düğmesini diyorum.
KARAGÖZ – Hah haah haa tamam tamam.
HACİVAT – Şimdi pencere açalım.
KARAGÖZ – Kapat kapat.
HACİVAT – Neden?
KARAGÖZ – Üşütürüz.
HACİVAT – Bu öyle pencere değil. Önce masaüstünü bir temizleyelim.
KARAGÖZ – Bir bez ver masaüstünü ben temizlerim.
HACİVAT – Aman Karagözüm bu öyle değil bilgisayarda bilgisayarda, sen bir sus bakayım.
KARAGÖZ – Aman be sustum, ne halin varsa gör emi.
HACİVAT – Şimdi oyun oynayalım.
KARAGÖZ – Tamam aç radyoyu şıkıdım şıkıdım.

HACİVAT – Aman Karagöz bilgisayarda oyun oynayalım dedim. Çok güzel araba yarışları var.
KÖYLÜ MARMAZAT – Hacivat Amca Hacivat Amca senin kız kocaya kaçıyor, yetiş!
HACİVAT – Neee ? Benim kız mı? Ah ben onun bacaklarını kırmam mı!
KARAGÖZ – Dur Hacivat pencereyi kapat da git. Üşütücem yoksa.
HACİVAT – Asıl ben kafayı üşütücem. Ah benim dertli başım aahhh aahhh.

II. GÜN

HACİVAT – Aahh benim dertli başım aahh!
KARAGÖZ – Hayırdır Hacivat yine ne oldu?
HACİVAT – Benim kızın internette bulduğu kocası 70 yaşındaymış.
KARAGÖZ – Ooo babam yaşındaymış.
HACİVAT – Dolandırıldık Karagözüm.
KARAGÖZ – Hacivat senin gözlerine ne oldu ? Dayak mı yedin ?
HACİVAT – Yok, bütün gece bilgisayarla oynadım.
KARAGÖZ – Bilgisayar adam mı dövüyor?
HACİVAT – Sabaha kadar göz yummadan oynadım ya ondan.
KARAGÖZ – Dardin neydi?
HACİVAT – Araba oyunu oynadım.
KARAGÖZ – Hah haa sen arabayı aldın da oyun oynaması mı kaldı.
HACİVAT – Bilgisayardan oynadım Karagözüm.
KARAGÖZ – Haaa öyle mi, tamam tamam. (Bir telefon sesi duyulur)
HACİVAT – Cep telefonum çalıyor. Şuna bir cevap vereyim.
ELAGÖZ – Merhaba ben Elagöz. Karagöz Bey’le mi görüşüyorum?
KARAGÖZ – Evet ben Karagöz Bey’im. Duydun mu Hacivat, beni bey yaptı.
ELAGÖZ – Size büyük büyük amcanızdan çok büyük bir miras kaldı.
KARAGÖZ – Yaşasın hemen almaya geliyorum!

III. GÜN

KARAGÖZ – Sorma başıma geleni.
HACİVAT – Ne oldu Karagözüm?
KARAGÖZ – Dolandırıldım. Kandırdılar beni, cep telefonu çetesi yaktı beni. Bir dünya taksi parası verdim, o kadar yol gittim miras için. Miras işlerini yapacağız diye 10 bin liramı aldılar. 3 gün bekledim hepsi toz olmuşlar. Polise gittim amma bir şey çıkmadı.
HACİVAT – Olmaz olsun teknoloji. İyi yanı da var ama biraz abarttık.
KARAGÖZ – Evet bedelini ödedik. Artık ailemizle hiç konuşamıyoruz. Herkes telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla oynayıp ailesiyle konuşamıyor.
HACİVAT – Kıssadan hisse hiç kimse kendini teknolojiye bu kadar kaptırmasın.

Esra Nur AKPINAR & Zehra DOĞAN

İMTİYAZ SAHİBİ

Zafer Alpaslan YILMAZ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Muammer AÇIKGÖZ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Gökhan GÜNDOĞDU

YAYIN KURULU

Fatih KAYA

GÖRSEL DANIŞMAN

Yakup KARATAY

Fatih KAYA

OKUL ADRES TELEFON

AŞAĞI ÇAVUNDUR İLKÖĞRETİM KURUMLARI

Aşağı Çavundur Mahallesi Çubuk ANKARA

0 312 838 24 86